



huisvandodewaard@gmail.nl
06-82278064

Gedurende de coronatijd is er niet altijd iemand die 'dienst' heeft.
Inspreken kan natuurlijk altijd.

Beste lezers, lieve vaste gasten,

Het is bijna zover!!!

Nog even en we hebben weer een locatie. De zaal van de Steegakker hebben we definitief vaarwel moeten zeggen. Dat is in verschillende opzichten jammer, maar het is financieel niet te doen.

We hebben een paar locaties bekeken en vonden de kantine van 'De Eng' het beste bij ons passen.

Er wordt nu druk gewerkt aan aanpassingen. Er was bijvoorbeeld geen kookgelegenheid en wij willen onze gasten toch wel een maaltijd voor kunnen zetten. Geen kookgelegenheid betekent ook: geen bestek en geen borden. Dat moet ook geregeld worden. Net zoals een kast voor onze 'potten en pannen'. Dat is, met name voor Samantha, goed nieuws...niet meer elke week met 7 kratten zeulen.

We hoeven dit gelukkig niet allemaal zelf te doen 😊. Wel zullen we de mensen die het allemaal gaan regelen een beetje tijd moeten geven.

De planning is om op 3 september weer te beginnen.

Iedereen krijgt een uitnodiging zodra alles vast ligt. Hierin zal ook staan of we direct hele dagen open kunnen en als dat niet het geval is, welke tijden we wel open zijn enz.

Op het moment dat we weer elke vrijdag kunnen draaien, zullen deze brieven vervallen. Informatie zal dan zoals vanouds op de vrijdagen gedeeld worden en te vinden zijn op onze facebook-pagina.

Workshops die vooruit gepland worden, zullen we ook kenbaar maken op de website van de SWAN en in het gemeentenieuws.

De (corona-)samenwerking met de Zonnebloem en de Hervormde gemeente vervalt dan ook. Uiteraard kan dat weer opgepakt worden als het onverhoopt nodig mocht zijn.

Wij kijken en naar uit om jullie weer te kunnen verwelkomen in een blijvende locatie.

Op de achterkant weer eens een woordpuzzel. De oplossing komt met de uitnodiging mee.

TOT SEPTEMBER!

Team van Huis van Dodewaard